

## Nieuws uit groep 1-2C

Na de vakantie hadden we een juffendag. We mochten allemaal verkleed komen op het feestje op school. De juffen zijn erg verwend en we hebben de hele morgen spelletjes gedaan. Ook hebben we lekker gesmuld van de popcorn en limonade gedronken.

Daarna zijn we gaan werken over de lente. We hebben allemaal zaadjes gezaaid en deze zelf verzorgd. De meesten zijn goed gegroeid. Ook hebben we geleerd wat er verder allemaal gebeurt in de lente, de dieren die geboren worden, we hebben eieren geteld en spelletjes



ermee gedaan en allerlei werkjes gemaakt.

We hebben met de kralenplanken geleerd om een voorbeeld ernaast te leggen en deze na te maken. Dat was soms nog best moeilijk



Op woensdag 28 maart hadden we een paas- lente ontbijt op school. We hadden allemaal voor een klasgenootje een mooie doos versierd en deze gevuld met een lekker ontbijtje, Wat een feest was dat! We hebben er heerlijk van genoten.

Nu zijn we bezig met het thema "beroepen". Wij werken over de brandweer. We hebben geleerd waarom de brandweermannen een speciaal pak aanhebben en waarom ze een helm dragen. Ook weten we nu dat de brandweer er niet alleen is om branden te blussen maar ook om dieren en mensen te helpen. Bijvoorbeeld wanneer een poes niet meer uit een boom durft dan kan de brandweer komen om de poes uit de boom te halen.





In groep 1 hebben we geleerd om een recht kruis te vouwen en hiervan een brandweerauto te maken.



In groep 2 hebben we geleerd om zelfstandig een boekje te vouwen, een huisje te vouwen en het schuine kruis te vouwen. Hiervan hebben we een brandweerman of een brandweervrouw gemaakt.



We hebben voor de grote en kleine brandweermannen een brandweerslang gekleid en geleerd om lange en korte, dikke en dunne slangen te kleien en deze op te rollen.



De spelletjes die we doen zijn soms best moeilijk maar we leren wanneer we het vaker doen het ons wel gaat lukken.

Donderdag 26 april hebben de kinderen van groep 2 nog de musical die we in het poppentheater gaan laten zien, deze gaat over "beroepen" We zijn hard aan het oefenen en hebben er heel veel zin in.

Daarna gaan we vakantie houden, die hebben we verdiend na al het werken en nemen we ons cadeautje voor Moederdag mee. Wat dat is?..... dat gaan we nog iet verklappen.

