

Wist je dat wij in 1/2C

- Elke dag in de kring beginnen en dan met papa/mama, opa/oma, oppas nog even een boekje kunnen lezen. Dit ziet er altijd heel gezellig uit.
- De cijfers 1 t/m 6 al geleerd hebben
- Op schoolreisje zijn geweest naar Avi Fauna. We hebben hier veel vogels gezien en zelfs wat apen. Er was een super grote speeltuin waar we heerlijk hebben gespeeld. Er waren een paar ouders mee die ons de hele dag hebben geholpen. Wij vonden het heel fijn dat zij mee waren!
- Op maandagmiddag wel eens vrij knutselen met allerlei kosteloos materiaal.
- Tijdens de Kinderboekenweek opa's, oma's en mama's hadden die in de klas kwamen voorlezen. Dit was super leuk!
Ook hebben wij meegedaan met een tekenwedstrijd. We hadden allemaal erg ons best gedaan, maar er kon er maar één de winnaar zijn en dat was Sara.
- Wij het thema vriendschap hebben afgesloten met een open podium. We hebben toen allemaal een liedje gezongen over dieren en cijfers.

best trots zijn op wat wij tot nu toe gedaan en geleerd hebben!!!

