

November – december 2018

Letters

We hebben in de afgelopen tijd weer een hele hoop nieuwe dingen geleerd!

Deze letters hangen allemaal al in onze letterboom:

- m van muis
- r van ring
- v van vis
- s van slang
- p van poes
- k van kerst

Biebbezoek

Woensdag 14 november zijn we naar de bibliotheek in het Stadshart geweest. Het was een flinke wandeling! Toen we bij de bibliotheek aankwamen mochten we eerst luisteren naar een mooi verhaal over een boekenboef. Vervolgens deden we allemaal spelletjes die te maken hadden met lezen. Het was een leuk uitstapje!

Sinterklaasfeest

Vanaf 12 november konden we weer kijken naar het sinterklaasjournaal. Dit jaar was er weer van alles aan de hand! We vonden al snel pietenplaatjes in de klas. Wat moesten we hier nou mee? Het duurde een hele tijd voor we de leesplankjes vonden, toen begrepen we eindelijk waar de pietenplaatjes voor waren. In de klas zijn we flink aan de knutsel geweest, we hebben zelfs een stoomboot gemaakt! De huishoek was omgetoverd tot het huis van Sinterklaas. Met pietenpakken en een sinterklaaspak konden we ons helemaal inleven. Tijdens de pietengym hebben we geleerd om pakjes in schoorstenen te gooien en op daken te klimmen. Op 5 december kwamen Sint en zijn pieten dan eindelijk op school. Het was een leuk en gezellig sinterklaasfeest!



Kerst

De sint was net het land uit en wij begonnen al aan de kerst. Met vele knutselwerken, versieringen en lichtjes kwamen we goed in de kerstsfeer. Maandag 17 december hebben we liedjes gezongen voor de deur. Vervolgens hebben we kerststukjes gemaakt. Woensdag 19 december mochten we genieten van een heerlijk kerstdiner. Iedereen zag er prachtig uit en er waren heerlijke gerechten gemaakt! Op naar het volgende jaar! Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst van groep 1/2E.

